

Merhaba Berlinliler,

Merhaba mücadeleci ve dayanışmacı insanlar.

Sizleri „Biz de Varız İnisiyatifi“ adına selamlıyorum.

Evet, biz de varız, sömürüye, baskıya, pahalılığa, yoksulluğa ve savaşa hayır demek için. Evet, biz de varız, kardeşliğe, eşitliğe, barışa ve sosyal adalete evet demek için.

Yaşanan adaletsizliğe karşı ve krizlerin yükünün üstümüze atılmasına karşı mücadele vermek için bir araya geldik. Bir araya geldik ki, protestomuzu ve taleplerimizi güçlü bir sesle haykıralım.

Yaşam koşullarımızı belirleyen ekonomi ve politikalara sessiz kalmak istemiyorsak, örgütlenmemiz kaçınılmazdır. „Yok edin insanın insana kulluğunu“ diyor şairimiz Nazım Hikmet. Yaşanılacak bir gelecek ancak emeğiyle geçinenlerin söz sahibi olduğu bir toplumda gerçekleşebilir.

Günümüzde bir kaç krizi birden -hem yerel hem de küresel boyutta- yaşıyoruz. Acısını ise biz mazlumlara çektirmek istiyorlar. Pahalılık -başta enerji ve besin maddeleri olmak üzere- başını almış gidiyor. Yoksulluk giderek artıyor. Almanya’da yaklaşık 14 milyon insan yoksulluk içinde yaşıyor. Kiralar durmadan artıyor. Ödenebilir ev bulmak halen ciddi bir sorun.

Sağlık hizmeti kar uğruna özelleştirildi. Çalışma koşulları zor, ücretler düşük. Diğer iş alanlarında da ücretler çok yetersiz. Daha yüksek ücretlerin ödenmesi olmazsa olmazımız.

İklim krizi derinleşiyor, geri dönüşü zorlaşan bir sürece giriyor. Fosil yakıtlara son vermek yerine, batılı kapitalist ülkeler savaş ekonomisi ve uyguladıkları embargolarla derinleştirdikleri enerji krizini bahane gösterip, kömür, gaz ve petrolü daha pahalı bir biçimde teşvik ediyorlar. Enerji tekelleri ise karlarını 3-5 kat artırıyor. Tekelci sermaye krizi fırsata çevirip büyürken, işçi ücretleri enflasyonu bile karşılayamıyor. Bize ise soğuk duş alın, ısınmayı kısıtlayın, enerjiyi az harcayın diye akıl veriyorlar.

Bu küstahlığa boyun eğceğimizi mi sanıyorlar? Bugün haykırdığımız gibi sessiz kalmayacağız. Mücadele etmesek, yoksulluğu yaşamaya devam ederiz. Sustuğumuz kadar yoksul kalırız.

Krizlerden çektiğimiz yetmiyormuş gibi ayrımcı ve ırkçı politikalara da maruz kalıyoruz. Mülteci ve göçmenler olarak ikinci sınıf muamelesi görüyoruz ve bir çok haktan maruz bırakılıyoruz. Küresel krizlerden Kuzey Küre ülkeleri daha çok etkileniyor. Bu neo sömürgeci politikalar son bulmalı.

AFD gibi ırkçı-faşist güçler de krizi fırsat bilip milliyetçi ve şovenist politikalarını yaymaya çalışıyorlar. Kriz yükünün sırtımıza atılmasına karşı ayırım yapmaksızın bütün mağdurların ortak mücadelesini öne çıkarmamız gerekiyor. Böl-yönet politikalarına karşı tutumumuz dayanışma, herkes için sosyal adalet ve eşit haklardan yanadır.

Ötekileştirmenin olmadığı, eşitliğin ve sosyal adaletin var olduğu bir toplum için mücadele verirken bugünkü taleplerimiz şunlardır:

Zenginden alınıp yoksula verilsin!

Emlak ve enerji şirketleri kamulaştırılsın!

Zamlar durdurulsun!

İş ücretleri, emeklilik maaşı ve sosyal yardımlar artırılsın!

Ulaşım ücretleri ucuzlaştırılsın!

Herkes için sınırsız dolaşım hakkı tanınsın!

Herkes eşit haklar tanınsın!

Herkes temel sosyal ve sağlık hizmetleri sunulsun!

Batsın krizin sebebi kapitalizm!

Bu ve benzeri talepler uğruna mücadele verirken, her türlü ötekileştirmeye ve ırkçılığa dur demek için „Biz de Varız inisiyatifi“ kurduk. Grubumuz yeni ama mücadele tecrübemiz on yıllara dayanıyor.

Birlikte Artık yeter! demek için, gücümüze güç katmak için, sizleri ortak mücadeleye davet ediyoruz.

Biz de Varız İnisiyatifi